

## Hestetrukken ambulance – ikke for sarte sjæle

Af museumsinspektør, mag. art. Hanne Tegllhus

En af hovedattraktionerne på Steno Museet er den grønne hestetrukne ambulance fra Grenaa Sygehus.

Ambulancen er meget velholdt, og den fremstår stadig i sin oprindelige udformning.

Vognen åbnes bagtil med en dobbeltdør. Inde i ambulancen er der plads til en liggende person samt en medfølgende læge, som kunne sidde på et opslået polstret sæde. Patienten blev lagt på en bære med høje tremmer hele vejen rundt og med trældsmadræs i bunden.

Et øjenvidne fortæller, hvordan hun selv i 1913, som lille pige, blev hentet af ambulancen i Kolind, fordi hun havde fået den frygtede skarlagensfeber. Oplevelsen har hun igen og igen fortalt til sine børn. Hun græd, da hun blev spændt fast i den store ”kurv” i ambulancen, ikke fordi hun skulle på sygehuset, men fordi hun havde læst i avisen, at kusken havde været fuld og var væltet med ambulancen. Moderen fortalte kusken, hvorfor pigen græd, og han forsikrede hende om, at han var ædru og slet ikke drak. Så blev døren lukket, og hun lå alene i mørket, mens ambulancen skrumpede de 25 km til sygehuset i Grenaa. Hun var indlagt i 6 uger.



### Til sygehuset i ambulance – betal selv

Ambulancen er bygget i 1911 på A. Christiansens Vognfabrik i Randers. Samme år blev den købt af Grenaa Sygehus for kr. 600. En notits i den lokale avis bekendtgør, at sygehuset nu har anskaffet en ny ”sygevogn”, som dog kun kan udlånes, hvis sygehuset leverer forspand og kusk, en ydelse som låntageren dog selv skal betale for. Ved benyttelse af Grenaa Sygehus’ tidligere sygevogn fra 1890, skulle man selv stille med kusk og forspand. Ambulancen var i brug i 10 år, hvorefter den blev afløst af en bil.

*Fra: Medicus 1/2004 (Foto: Frank Mirz)*