

## VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007–2009

Intresset för medicinens historia har fortsatt, både inom den medicinska sfären och bland icke-medicinare. Inom museivärlden är utvecklingen fortsatt motstridig.

I Reykjavik 2005 väcktes tanken på fortsatt kartläggning och analys av de medicinhistoriska museerna, deras struktur och funktion. Ett förberedande möte hölls i Bergen våren 2008 inför denna kongress, med resultat att den har ett satellitsymposium om de medicinhistoriska museerna. Det kan förhoppningsvis blida grunden för fortsatta kontakter inom Nordisk Medicinhistorisk Förening, särskilt för de museologiskt intresserade och engagerade med möjlighet att utbyta erfarenheter och idéer.

Museerna i Norge har under perioden i stor utsträckning reorganiserats genom en s.k. konsolideringsprocess. Det innebär att driften av Lepramuseet i Bergen har övertagits av Bergen bymuseum, medan byggnaderna ägs av stiftelsen St Jørgens Hospital som etablerades tidigt på 1400-talet. Föremålen i museerna ägs av De medisinske historiske samlinger i Bergen som också har samarbete med Haukeland Universitetssykehus, där det förvaras en omfattande samling av föremål. Lepramuseet besöks av en stadigt ökande publik, särskilt av intresserade från länder där lepra fortfarande är ett hälsoproblem.

Det norska lepreregistret som omfattar 8231 patienter registrerade 1856–1951, blev 2001 infört på UNESCO's lista "Memory of the World" – tillsammans med övriga arkivalier organiserat som The Leprosy Archives of Norway, vilket nu förvaltas av Medisinsk fødselsregister, Statsarkivet i Bergen och Bergen byarkiv. Stora delar av arkivet är scannat och offentligt tillgängligt.

Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap vid Universitetet i Bergen har startat ett program för hälsa, medicin och välfärd, finansierat av Norges forskningsråd och med brett tvärfackligt deltagande.

Dr.philos.Aina Schiøtz blev 2007 anställd som professor i medicinhistoria vid Universitetet i Bergen med arbetsplats vid Institutt for samfunnsmedisinske fag.

Medisinsk historisk selskap i Bergen som etablerades 1975, har nu 100 medlemmar och ca 4 årliga medlemmöten. Sällskapet samarbetar med byggningsmuseet Gamle Bergen där man bemannar ett legekontor vid mer speciella anledningar.

Nasjonalt medisinsk museum vid Norsk Teknisk Museum i Oslo har nu basutställningarna *God Bedring – om mennesker, teknologi og viten på sykehus* och *Usynlig verden – om visualiseringsteknologier og representasjoner av kroppens mikrokosmos*. Därtill kommer temporära utställningar med medicinhistoriska teman. Nasjonalt medisinsk museum är koordinator för Medisinhistorisk museumsnettverk, ett nätverk för medicinhistoriska museer, utställningar och samlingar i Norge.

Inför årets Nordiska medicinhistoriska kongress planerades ursprungligen två stipendier på vardera 6.000 NOK för yngre deltagare. Det ena av dessa gick till Thomas Gustafsson, Sverige, för en trevlig presentation av ett intressant ämne – *The Scandinavian medical aid in the second Schleswig war 1864*. Det andra stipendiet delades mellan Kristine Lillestøl, Norge, och Nils Hansson, Sverige. De fick 3.000 NOK var för sina presentationer av *Quackery in Western Norway 1850-1900: the district physicians' perspectives* respektive *Swedish-German contacts in medicine 1933-1945*.

I Umeå 2007 utsågs Medisinsk Historisk Selskap i Bergen att vara värd för föreningens XXII:a kongress 2009. Nordisk Medicinhistorisk Förenings presidium har under perioden utgjorts av presidenten Lorentz Irgens, kassören Ole Jacob Broch samt generalsekretären Bodil Persson. Hindrik Strandberg och Karl Anders Jacobsson har varit revisorer.

Bergen den 5 juni 2009

*Bodil Persson*

Bodil Persson

Historiska institutionen, Box 2074, S–22002 Lund, Sverige